



VAKANTIE BIJBEL BOEKJE

Veertien portretten uit de
wereldwijde kerk met een
korte overdenking

Ga.
iedereen is geroepen

Jaarthema 2024

Deze negende editie van het vakantiebijbelboekje is een uitgave van de GZB.

Met dank aan iedereen die zijn of haar verhaal met ons wilde delen. En de GZB'ers die dit verhaal hebben genoteerd en er een overdenking bij hebben geschreven.

Redactie: Gendi van Eck

Vormgeving: Margneet Broeders

Oplage: 27.000

Juni 2024



Roeping

We gaan op wereldreis! In Colombia ontmoeten we Andrés. Deze bevlogen predikant voelt zich geroepen om juist in een gevaarlijke wijk Gods liefde te delen. In Albanië maken we kennis met Aleandro. Via sociale media en door een kruisje aan zijn rugzak laat hij zien dat hij christen is. Dat levert vaak mooie gesprekken op. In Libanon vertelt Heleen hoe zij als verlegen 18-jarige heel duidelijk zich geroepen voelde om het licht van het Evangelie te laten schijnen.

Net zoals Andrés, Aleandro en Heleen worden ook wij geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om in woorden en daden het Evangelie te delen. Voor de een is dat in Putten, voor de ander in Rotterdam, Medellín of Beiroet. De context is verschillend, maar de roeping blijft hetzelfde. God kan je op veel verschillende manieren en plekken gebruiken.



Of je nu écht op wereldreis gaat, met vakantie naar Frankrijk of gewoon thuisblijft: we hopen dat de verhalen in dit boekje je inspireren om ook je geloof te delen en om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen.

Fijne zomer!



NATTA
Thailand

Natta had een druk leven. Ze zette verschillende bedrijfjes op en verdiende voldoende om ook voor haar familie op het platteland te zorgen. “Van de buitenkant leek ik het allemaal in orde te hebben, maar dat was maar een heel dun laagje. Van binnen was ik leeg en had ik geen vrede. Tot twee collega’s me vertelden over hun geloof in God. Ik raakte geïnteresseerd en ging met hen mee naar de kerk. Op dat moment, daar in die kerk, sprak God tot mij: ‘Je bent niet alleen, ik geef je vrede.’ Precies die woorden die ik nodig had! Over deze God wilde ik meer weten.” Natta kwam tot geloof en is vorig jaar gedoopt.

Met elkaar

“Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is.”

 Johannes 1:41-43 en Efeze 3:14-19

Nadat Natta de Heere Jezus leerde kennen, deed ze hetzelfde als Andreas: ze vertelde haar familieleden over de vrede die ze ervaren had. Eén zus raakte geïnteresseerd. Natta nam haar mee naar de kerk en nodigde haar ook uit voor de bijbelstudiegroep bij haar thuis. Natta leidde haar zus Soek tot de Heere Jezus.

Soek voelde zich eenzaam en worstelde met haar zonden en het vooruitzicht op het hiernamaals: waar zou ze terecht komen? Tot ze mocht ervaren: God wil mij bevrijden van mijn zonden en ik mag weten dat ik straks bij Hem in de hemel zal zijn.

Iedereen ervaart de Heere God op een andere manier. Met elkaar mogen we meer gaan begrijpen van de breedte, lengte, diepte en hoogte van Gods liefde. Een liefde die alle kennis te boven gaat.

VRAAG

Wat raakt je het meest in het Evangelie? Deel dat met elkaar.

BIDDEN

Vraag God of Hij jou, net zoals Natta, wil gebruiken om met anderen het Evangelie te delen, in woorden en daden.



“Het voelt geweldig om een discipel van Jezus te zijn. Ik dien een machtige God!”, zegt Emil Kuhanga uit Namibië. Toen hij manager was bij een elektriciteitsmaatschappij begon hij een dagelijks gebedsmoment op het werk. “Ik zag collega’s echt veranderen doordat we samen de Bijbel lezen.” Emil wil meer leren over het Woord van God en volgt nu een theologische training via het Namibia Evangelical Theological Seminary. “Als diaken in mijn kerk wil ik mensen meegeven: bekeer je en leer te leven uit genade. Discipelschap moet zichtbaar worden in je dagelijks leven. Mijn gebed is: Laat Uw Geest mij leiden; U wil ik dienen in mijn leven!”

Discipel van Jezus

“Ga dan heen, onderwijs al de volken.”

 Mattheus 28:16:-20

Mattheus 28 is het favoriete bijbelgedeelte van Emil. “Het staat niet voor niets altijd op mijn WhatsApp-status!”, lacht hij. “We zijn geroepen om discipelen te maken!”

Dit Bijbelgedeelte staat bekend als de Grote Zendingsopdracht. Zet je ervoor in, zei Jezus, dat alle bevolkingsgroepen het Evangelie horen, gedoopt worden en leren leven in gehoorzaamheid. Waarom? Jezus vertelt allereerst over een nieuwe realiteit: “Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde.” De opgestane Heer bouwt Zijn Koninkrijk. En iedereen moet weten: bij dat Koninkrijk mag je horen! Jezus koppelt de opdracht aan een prachtige belofte, die Emil mooi samenvat: “Als ik ‘s ochtends wakker word, mag ik zeker weten dat mijn God bij me is. Hij geeft mij elke dag nieuwe kracht om Hem te dienen.”

ZINGEN

Zing het lied
‘Heer, U bent mijn leven’
(Op Toonhoogte 190).

BIDDEN

Bid deze vakantie met Emil
mee: “Laat Uw Geest mij
leiden. U wil ik dienen in mijn
leven!”



HELEEN
Libanon

“Ik dacht dat roeping iets groots was. Maar bij mij gebeurde het opeens. Na de maaltijd las mijn vader uit Jesaja 42. Ik lette niet erg op, maar enkele woorden trokken mijn aandacht. Daarom zocht ik later het gedeelte nog eens op. En toen sprak de Heere heel duidelijk tegen mij en kon ik er geen andere draai aan geven dan dat Hij mij, die verlegen 18-jarige, riep om voor Hem een licht te zijn. Inmiddels is het heel wat jaren later. In 2017 werd ik door de GZB naar Libanon uitgezonden. Daar zet ik me in voor kwetsbare kinderen en begeleid ik jonge vrouwen bij hun dagelijkse wandel met de Heere Jezus.”

De Heere roept je!

“Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.”

 Jesaja 42:1-9

Hoe vaak worden we wel niet geroepen, bijvoorbeeld voor het eten. Er is geen twijfel over mogelijk, dit is voor jou. Zo is ook de boodschap van de HEERE in Jesaja 42 heel duidelijk: Ik heb je geroepen. Dit gold allereerst voor Zijn volk. Daarnaast is dit ook van toepassing op de Heere Jezus als ‘de Knecht’ (vers 1). Maar deze roeping geldt ook zeker voor ons.

Het trof mij dat we niet alleen geroepen worden, maar ook een belofte meekrijgen: Ik zal je hand vasthouden en je beschermen.

Soms zijn we bang om de roeping van God te beantwoorden, want: “Wat als...?” Maar God roept niet alleen, Hij is er altijd bij! En als we gehoorzamen aan deze roeping, baant Hij de weg. Of het nu in Nederland is óf in het buitenland...

VRAAG

Waarvoor roept God jou? Heb je al gehoorzaamd, of nog niet? Misschien is het tijd om van richting te veranderen.

BIDDEN

Bid vandaag voor elke persoon in je gezin om kracht en moed om Gods roeping te beantwoorden.



ANDRÉS
Colombia

Andrés is voorganger in een gevaarlijke wijk in de miljoenenstad Medellín. Na zijn studie - met hulp van GZB - wilde hij graag op een plek dienen waar de nood groot is. Hij had ervoor kunnen kiezen om te gaan werken op een plek waar het leven makkelijker is. Maar hij koos voor de wijk Caramboles. Er zijn geen goede basisvoorzieningen binnen handbereik, zoals een ziekenhuis. Veel mensen hebben zelfs geen waterkraan in huis! Maar doordat zijn vrouw oorspronkelijk uit deze wijk komt, kennen ze de weerbarstige realiteit van heel dichtbij. "Wij begrijpen de mensen; zij hebben ons hart!" Juist hier én juist deze mensen willen zij dienen.

Wie zijn jouw vrienden?

"Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is."

 Lukas 19:1-10

Onder Jezus' volgelingen zaten ruwe vissers, een vrouw uit de rosse buurt en een corrupte belastingambtenaar. Jezus had juist oog voor diegenen die andere mensen niet wilden zien. Zacheüs is daar een voorbeeld van. Jezus zag hem werkelijk en koos ervoor om van hem te houden; tegen de opinie van de maatschappij in.

Hoe maken wij keuzes over onze werkplek of wie onze vrienden zijn? Zijn dat gemakkelijke contacten, waarmee we veel overeenkomsten hebben?

Andrés zou op een plek aan de slag kunnen waar hij beter verdient, waar het veiliger is en de mensen 'makkelijker' zijn. Hij koos ervoor om te dienen aan de rand van de maatschappij, omdat Jezus dat ook deed. Want Jezus at met hen, luisterde naar hen, en koos ervoor om van hen te houden.

BIDDEN

Bid voor Andrés en zijn vrouw, en andere voorgangers die ervoor kiezen om te dienen op moeilijke plekken.

DOEN

Nodig in de vakantietijd zelf ook eens iemand uit voor het eten die niet direct je vriend is.



SHUMIRAI
Zimbabwe

Shumirai (25) studeerde aan de technische universiteit in Bulawayo. Tijdens haar studie marketing kwam ze in contact met de evangelische studentenvereniging ESN. Samen met andere studenten ging ze Bijbelstudie doen. Ze was altijd gewend om losse Bijbelteksten te gebruiken, maar hier leerde ze om de betekenis van de tekst in het grote verband van het Bijbelgedeelte te zien. De nieuwe aanpak resulteerde erin dat Shumirai een diepere relatie met de Heere Jezus kreeg. Ze wilde niets liever dan dat meer studenten dat zouden krijgen. Daarom heeft ze haar carrière in het bedrijfsleven opgegeven en is ze studentwerker bij ESN geworden. Nu leert ze de Bijbelstudiemethode die haar zoveel vreugde bracht aan medestudenten.

Ware vreugde

“Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst.”

 1 Timotheüs 6:5-8

Shumirai groeide op in een kerk waar geleerd wordt dat als je christen bent je materieel gezegend wordt. En zijn veel predikers in Zimbabwe die deze leer verkondigen. De Bijbel zegt echter in vers 5 dat de ware godsvrucht niets met materiële winst te maken heeft. Ook Shumirai liep vast in dit denken: in een arm land zijn materiële zaken immers beperkt voorradig. Als student leerde ze dat de ware godsvrucht ligt in Jezus Christus. Hij wend voor haar tot bron van grote winst (vers 6).

Het geloof in Hem heeft eeuwigheidsdimensies en strekt verder dan materiële zaken. Die kun je immers niet meemenen als je sterft (vers 7). Daarom mogen we tevreden zijn met wat we hebben. Hopelijk wordt deze vakantie voor jou ook tot grote winst, door je voor het eerst of opnieuw op Jezus te richten!

ZINGEN

Zing Shumirai's favoriete lied: 'Vaste hoop', met in het refrein 'Jezus, U mijn vaste hoop' (Opwekking 843).

BIDDEN

Heere Jezus, geef dat meer mensen – net zoals Shumirai – een diepere relatie met U krijgen door het doen van Bijbelstudie.



ALEANDRO
Albanië

“Ik was tien jaar toen mijn moeder me meenam naar Engelse les via de kerk. Daar werd ik nieuwsgierig naar het christelijk geloof. Ik voelde echter het vooroordeel van mijn vrienden en familie, daarom ging ik op een gegeven ogenblik niet meer. Maar het verlangen naar een diepere identiteit dan die de wereld te bieden heeft, bleef. Toen mijn neef me meevroeg naar de kerk, ging ik dan ook graag met hem mee. Daar werd ik geraakt door de warmte en het doel wat mensen hebben in hun leven. En door de tekst van vandaag: Ik kan alles aan, omdat Christus mij kracht geeft. Dáárin ligt mijn identiteit en niet in de mening van anderen!”

Wie ben ik?

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.”

 Filippenzen 4:10-13

Trek jij het je aan als mensen in je omgeving iets van je vinden? Van je gedrag, je karakter, je uiterlijk? We vinden vaak overal iets van... Paulus heeft daar ook mee te maken. Maar hij weet dat zijn identiteit niet wordt bepaald door wat anderen vinden. Zelfs niet door wat hij meemaakt. Zijn identiteit is in Jezus; hij is Zijn eigendom. Mooi hé, die zelfverzekerdheid?

Het is ook de tekst waardoor Aleandro Jezus vond. Zijn identiteit wordt bepaald door Jezus en daarom kan hij alle dingen aan. Nu vertelt hij vrijmoedig op school dat hij christen is. Ook laat hij het op sociale media zien en draagt hij een kruisje aan zijn rugzak. Dat is niet altijd makkelijk, maar het levert wel mooie gesprekken op! Zijn grootste droom? Dat naast zijn moeder ook zijn vader en zussen tot geloof komen!

BIDDEN

Bid dat veel mensen in Albanië en in Nederland hun identiteit in Jezus vinden en vrijmoedig hun geloof delen.

VRAAG

Aleandro laat zien en merken dat hij christen is. Op welke manier doe jij dat?



DAVID
Centraal-Azië

David* komt als student aan de universiteit tot geloof. Als hij 's morgens op weg is naar een gebedsbijeenkomst ziet hij een vrouw met vieze kleren en een tas met lege flessen uit een kelder komen. Blijkbaar heeft ze daar geslapen. Dat raakt hem. Daarna valt zijn oog telkens weer op dakloze mensen die hun voedsel uit vuilnisbakken halen. David voelt zich geroepen om hen te helpen met eten, medische verzorging, kleding en een wasbeurt. Zijn hart gaat in het bijzonder uit naar daklozen die op straat sterven. Samen met anderen zet hij een hospice op. In woorden en daden wil David juist ook aan mensen die niemand hebben laten zien dat God om hen geeft.

*Vanwege veiligheid delen we geen herkenbare foto en gebruiken we niet zijn echte naam.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...

“Nu was er een zeker rijk mens (...) die elke dag vrolijk en overdadig leefde.”

 Lukas 16:19-31

Jezus vertelt een verhaal dat schuurt. Over een rijke man die uiteindelijk straatarm is én een zwerver die gefortuneerd blijkt te zijn.

Velen genieten tijdens de vakantie in meer of minder mate een 'vrolijk en overdadig leven'. Heerlijk even op het terras, een ijsje met de kids en ineens zie je hem: een zwerver, een dakloze. Gehavend, bedelend kijkt hij je aan. Eerlijk is eerlijk, wat lijken we snel op die rijke man uit Jezus' gelijkenis. Je neemt nog een lik van je ijsje en kijkt snel weg. Mmm... lekker, banaan.

David* doet het tegenovergestelde. Hij laat zien dat Jezus, de Opgestane (vers 31), om hen geeft. Wie weet is een dakloze tijdens jouw vakantie wel 'jouw Lazarus'. De vraag is: wie of wat zie jij? Ik zie, ik zie, wat jij hopelijk óók ziet.

ZINGEN

Zing of luister het lied
'Toon Mijn liefde'
(Opwekking 705).

DOEN

Maak eens écht contact met een dakloze. Zie de ander met de ogen van Jezus.

NIET IEDEREEN KAN ZENDINGS- WERKER WORDEN...



maar Zendings-
maatje wel!

“Wij voelen ons geroepen om Gods liefde te laten zien aan de mensen in Congo, een land geteisterd door armoede en geweld.”

(Mark schreef het verhaal en de overdenking op dag 11)



MARK EN CORINE GODESCHALK,
ZENDINGSWERKERS IN CONGO

“Zending is onderdeel worden van het geweldige, mooie plan van God om deze wereld weer in het reine te brengen met Hem.”

(Annelies schreef het verhaal en de overdenking op dag 1)



ANNELIES EN SIJMEN DEN HARTOG,
ZENDINGSWERKERS IN THAILAND

We zijn geroepen om in woorden en daden het Evangelie te delen. Niet iedereen kan zendingswerker worden, maar wel betrokken zijn bij Gods wereldwijde kerk. Dat kan heel concreet door als Zendingsmaatje het werk van de GZB te steunen. Ga naar www.zendingsmaatje.nl en leef, bid en geef mee!

Word
Zendingsmaatje
én ontvang
een mooie tas
cadeau!

zendings
maatje.nl





LYDIA
Nederland

“Ik herinner me nog goed hoe we mijn oom en tante met hun gezin uitzwaaiden op Schiphol. Ze werden uitgezonden als zendingsechtpaar naar Afrika. Op jonge leeftijd kwam ik zo in aanraking met zending. Vandaag de dag beseft ik dat niet alleen zij, maar wij allemaal geroepen zijn om het goede nieuws van Jezus te delen met de mensen om ons heen.

Dat wil ik doen op de plek waar ik nu ben: op school, tijdens m'n stage... En wie weet in de toekomst zelfs wel op een andere plek in de wereld. Graag wil ik in mijn leven God dienen. Waar ik nu ben, en waar ik nog zal zijn.”

Volg Mij

“Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.”

 Mattheüs 4:18-22

Ruim een jaar geleden ging ik met een GZB-Experiencereis naar Costa Rica. We bezochten er diverse diaconale projecten van de kerk. Het gesprek met voorganger Alberto zal ik niet snel meer vergeten. Hij vertelde hoe de kerk het volgen van Jezus in de praktijk brengt. De gemeente helpt op veel verschillende manieren kwetsbare mensen, zoals kinderen die leven in armoede, daklozen en prostituees. Als iemand vraagt of deze projecten van de kerk zijn, antwoordt hij: “Dit is niet van de kerk, dit is de kerk!” Alberto leerde mij dat het volgen van Jezus heel praktisch is: de woorden van God niet alleen horen, maar ook toepassen.

Jezus riep de discipelen en zij volgden Hem. Ze lieten alles achter zich. Jezus roept ook ons om Zijn voorbeeld na te volgen in de praktijk. Ga je mee?

BIDDEN

Heere Jezus, wilt U mij helpen om U na te volgen en om Uw liefde in de praktijk te brengen.

LUISTEREN

Zoek op YouTube het lied ‘I have decided to follow Jesus’ gezongen door Lydia Walker en luister er met elkaar naar.



DS. KARIA
Indonesië

Ds. Karia is predikant in de Torajakerk. Deze kerk is voortgekomen uit zendingswerk van de GZB. “Toen ik voor de eerste keer naar Maleisië ging om een revivalbijeenkomst onder de Toraja’s te leiden, vroeg ik: ‘Hebben jullie behoefte aan een kerk?’ Ik kreeg enthousiaste reacties. Terwijl veel van deze Toraja’s door hun jarenlange verblijf als ‘gastarbeiders’ in het islamitische Maleisië van God en het christelijk geloof vervreemd waren geraakt. Een aantal maanden later werd ik samen met mijn gezin uitgezonden. Onder een dekmantel (als student) moesten we ons werk doen. Ik heb de Toraja’s daar terug mogen roepen naar de Goede Herder. Gedurende een periode van vijf jaar heb ik zeven kerken mogen stichten.”

Paulus' zendingsstrategie

“En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven.”

 Handelingen 14:19-28

De zending Paulus volgt een aantal stappen. De eerste stap is het verkondigen van het Evangelie (vers 21). God zij dank komen er mensen tot geloof. Zij willen Jezus volgen. De tweede stap is toerusting, bemoediging en aansporing (vers 22). Want de verleiding om bij tegenstand op te geven is groot. De derde stap is het kiezen van ouderlingen (vers 23). Zij worden geroepen om de huisgemeenten te leiden. Ds. Karia heeft in Maleisië deze stappen ook gevolgd. Hij heeft de Toraja's die van het christelijke geloof vervreemd geraakt waren, opgezocht en opgeroepen om Jezus weer te gaan volgen. Ook al staat de islamitische omgeving daar negatief tegenover. En hij trainde ouderlingen om met een groep te bidden, de Bijbel te lezen, te preken, de lofprijzing te leiden en in liefde om te zien naar hun omgeving.

DOEN

Bedenk ten minste één persoon die jij gaat aansporen om in het geloof te blijven. Durf je het gesprek aan?

BIDDEN

Draag evenals Paulus de in jouw gemeente gekozen ouderlingen op in het gebed aan de Heere God.



LIÂM
Frankrijk

Liâm (16): “In de kerk leek ik een goed christen te zijn: ik sprak over God, bad en zong. Maar op school praatte ik nauwelijks over m'n geloof. Ik schaamde me! Bang voor afwijzing speelde ik een rol. Met christenen sprak ik over m'n geloof, met atheïsten was ik net als vele anderen. In de 3e klas kreeg ik een nieuwe vriend, een moslim. Hij sprak vrijmoedig over zijn geloof, alsook twee christelijke vrienden. Dankzij de gesprekken met hen leerde ik dat m'n geloof niet alleen een routine moet zijn, maar dat m'n identiteit in Christus ligt. Dat bracht een omslagpunt. Persoonlijk geloof ik nu in God en in het verlossingswerk van Jezus. Dat belijd ik vandaag, zonder schaamte!”

Schaam je niet!

“Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere.”

 2 Timotheüs 1:8a en 7

Christenen zijn in de Franse maatschappij vaak eenlingen en dat is vooral voor tieners, zoals Liâm, niet eenvoudig. Dat geldt zeker voor protestantse christenen. Zij vormen met slechts 3% van de bevolking een zeer kleine minderheid. Soms kan het dan ongemakkelijk voelen om openlijk over je geloof te spreken.

Het is bemoedigend dat als Liâm het gesprek met z'n moslimvriend aangaat juist dat hem helpt z'n schaamte te doorbreken. Het leert hem te verwoorden wat hij gelooft. Elkaar bevragen en het delen van je geloof is verrijkend en werkt verduidelijkend.

Wéés een getuige in het leven van alledag. In woorden en daden, thuis, op school en in je werk.

Gods Geest woont in ieder die gelooft. En Hij geeft alles wat je nodig hebt: kracht, liefde en vrijmoedigheid.

VRAAG

Welk excuus heb jij om niet over je geloof te praten?

DOEN

Wie vertrouwt op Gods Geest zal merken dat je het soms zomaar ineens bént: een getuige van je God. Begin maar gewoon!



JARDIN
Congo

Jardin groeide op in de kerk waar zijn opa een belangrijk kerkleider was. Na zijn opleiding tot arts solliciteerde hij bij een ziekenhuis van de kerk en vertrok naar Lolwa, een plaatsje midden in het regenwoud. Tot het er opeens onveilig werd. Dorpen werden overvallen, wegen werden geblokkeerd, mensen werden ontvoerd en vermoord. In korte tijd vluchtte iedereen weg. Ook Jardin. Het ziekenhuis bleef leeg achter.

Twee jaar later opent Jardin opnieuw de deuren. Er wordt weer zorg verleend met het personeel dat er te vinden is. De bevolking keert beetje bij beetje terug. Jardin is nu directeur van het ziekenhuis. Wat hem drijft? Hij vertelt het aan de hand van zijn favoriete Bijbelvers.

Wat maakt jou gelukkig?

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.”

 Marcus 16:15-18

Jardin vertelt hoe vers 15 hem motiveert: “Ik voel me gelukkig als ik iemand kan genezen. Maar nog veel meer als ik met iemand het Woord van God kan delen. Weliswaar ben ik geen predikant, maar wel christen. Het is God die mij met de door Hem geschonken capaciteiten gebruikt voor mijn werk in het ziekenhuis. We geven hier niet alleen medische zorg, maar volledige zorg. We brengen het goede nieuws in de levens van al die mensen die genezing nodig hebben, die dorst hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Echte genezing is er als zij Jezus Christus in hun leven ontvangen. De oproep in Markus 16:15 motiveert mij om mijn werk te blijven doen, hoe moeilijk de situatie ook is. Niets maakt gelukkiger dan God dienen in het werk wat je doet.

VRAAG

Wat motiveert jou om God te dienen in je dagelijks leven? Waar word jij blij van? Hoe is dat in moeilijke situaties?

ZINGEN

Laten we elkaar bemoedigen met het zingen van ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Op Toonhoogte 374).



BEATRIZ
Colombia

“Mijn naam is Beatriz. Met mijn man en dochter woon ik bij de kerk in het centrum van Medellín. Daar is mijn man predikant. Ik ben niet-christelijk opgegroeid. Door mijn man heb ik God leren kennen. Omdat mijn moeder jong stierf, kreeg ik de verantwoordelijkheid voor mijn jongere broers en zussen. Toen mijn vader jaren later verdween, voelde ik die verantwoordelijkheid nog sterker. En nog steeds voel ik die, omdat zij nog geen christen zijn. Ik hou van het werk in de gemeente. Vooral van het werk onder de vrouwen en kinderen. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om de Heere persoonlijk te kennen. Ik wil God dienen met de gaven die Hij me gegeven heeft.”

Ik zal met u zijn

“Want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.”

 Jozua 1:1-9

“Als ik op mijn leven terugkijk”, vertelt Beatriz, “dan zijn er zoveel momenten geweest dat ik niet wist hoe het verder moest. Door persoonlijk verdriet, teleurstelling in de kerk, het dienen op verschillende plekken waardoor ik steeds weer afscheid moest nemen. Het gevoel nergens echt thuis te zijn, brak me op. Tot God me deze woorden uit Jozua liet horen. Ik heb me eraan vastgeklampt en deze woorden zijn mij steeds opnieuw tot bemoediging.

Zoals Jozua alleen met Gods hulp het volk Israël Kanaän kon binnen leiden, zo voel ik dat ik bij elke nieuwe beproeving alleen staande kan blijven door me aan de Heere over te geven. ‘De Heere is bij mij, waar ik ook ga.’ Hij heeft me vastgehouden. En hier sta ik, tot op vandaag. Daar heeft de Heere voor gezorgd!”

VRAAG

Bespreek met elkaar welk Bijbelwoord je bemoedigt in moeilijke tijden en ook waarom.

BIDDEN

Willen jullie bidden voor predikantsvrouwen? Het is niet altijd makkelijk om je ergens thuis te voelen als je regelmatig verhuist.



HRISTINA
Bulgarije

Hristina groeide op in een gezin waarin het geloof geen rol speelde. Toen ze na haar studie enige tijd in Griekenland werkte, kwam ze tot geloof doordat een andere Bulgaarse haar over Christus vertelde. Nu werkt ze al vijftien jaar als accountant op het landelijk kerkelijk bureau van de Bulgaarse Methodistenkerk. Omdat ze zag dat de pastorale nood in (christelijke) gezinnen vaak groot is, heeft ze ook een opleiding 'Christian Counseling' gedaan om anderen professioneel te kunnen bijstaan. Ze probeert alle mensen die ze ontmoet, ook degenen aan wie ze zich ergert of die haar onheus behandelen, te zien als Gods kinderen. Door haar woorden en daden wil ze iets van Gods liefde laten zien.

Het goede doen

“Keer je af van het kwaad en doe het goede;
zoek de vrede en jaag die na.”

 Psalm 34:5-15

Psalm 34 is een danklied van David. Hij werd bedreigd door de Filistijnen, maar God heeft hem gered! Dat laat hij ook aan anderen horen: hij vertelt over Gods trouwe zong en roept op om het goede te doen.

Deze Psalm spreekt Hristina erg aan. In alles wat er gebeurt, weet ze dat God voor haar zorgt. Ja, dieper nog: ze weet dat God haar in Christus gered heeft. Deze vreugdevolle boodschap wil ze ook uitdragen aan anderen. Ze denkt er daarom altijd bewust over na hoe ze overkomt op anderen: kunnen zij in haar woorden en daden iets zien van Christus? Gezonden zijn zit voor haar daarom ook in het goede doen in kleine dingen: liefdevol reageren op anderen, ook op 'moeilijke' mensen, wetend dat ook zij door God Zelf geschapen zijn.

VRAAG

Hoe laat jij in je dagelijkse leven iets van Gods liefde zien aan de mensen om je heen?

ZINGEN

Zing Psalm 34: 1, 6 en 7.

Ook u, ook jij bent geroepen!

Zet je gaven en talenten in binnen Gods wereldwijde kerk

Als christen ben je geroepen om in woorden en daden het Evangelie te delen. Dat begint dicht bij huis, in je eigen dorp of stad. Maar heb je ook wel eens nagedacht over een uitzending via de GZB?

Er zijn verschillende mogelijkheden. De GZB zoekt o.a. een:

- Marketeer/communicatietalent voor de kerk in Peru
- Arts voor het bieden van gezondheidszorg in afgelegen gebieden in Centraal-Azië
- Coördinator voor het geven van Bijbeltrainingen in Malawi
- Theoloog voor het begeleiden van jonge, kleine gemeenten in Albanië en Kosovo
- Vrijwilligers voor het Bijbelhuis in Antwerpen

Maar ook vanuit Nederland kun je van betekenis zijn voor het zendingswerk. Bijvoorbeeld als lid van de zendingscommissie in je gemeente. Veel commissies kunnen jonge aanwas goed gebruiken! Informeer in je eigen gemeente naar de mogelijkheden.

Kijk voor meer info en een overzicht van al onze vacatures op www.gzb.nl/werkenbij



Interesse?
We gaan
gnaag met je in
gesprek!

Gebed

U roept ons om alles achter te laten,
want U had niets in deze wereld.

U roept ons om er voor de ander te zijn,
want U kwam om ons te dienen.

U roept ons om elkaars last te dragen,
want U nam onze zonden weg.

U roept ons om Uw Woord te spreken,
want U bracht het dagelijks in de praktijk.

U roept ons om U na te volgen,
en in Uw kracht zullen we dat doen.

Amen



Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl